

Nieuwsbrief

Mei 2023

Lar da Infância



Inhoud

1. Nieuws over de Lar
* Ed Veldhuizen van Zanten
2. Samen vieren wij
* Marinalva en Ruth
3. Pasen
* Shirley
4. Bedankt Nico en Hennie
* Ed, Gerrit, Ingrid
5. Anekdote uit de Lar
* Algemira
6. Van de penningmeester
* Gerrit van der Starre

Informatie Stichting Kinderhuis
Lar da Infância

Schrijf nu in voor onze
digitale Nieuwsbrief via:
www.lardainfancia.org

1. Nieuws over de Lar

Vorige maand hebben wij aan onze sponsors een brief gestuurd met de moeilijke mededeling dat er aan het einde van dit jaar een einde komt aan de activiteiten van de Stichting Kinderhuis Brazilië "Lar da Infância". Een ingrijpende beslissing die we niet licht genomen hebben.

De afgelopen 5 jaar hebben we samen met Algemira, Alie, Nico en Hennie onderzocht of er mogelijkheden waren om de leiding over te dragen aan een volgende generatie, nu zij allen de pensioengerechtigde leeftijd ruim zijn gepasseerd. Tot op dit moment echter zijn alle onderzochte mogelijkheden niet realiseerbaar gebleken.

Daarnaast is de belangrijkste factor dat het onderwijssysteem is veranderd van halftijds onderwijs naar voltijds onderwijs. Tot die wijziging werden kinderen van 6-13 jaar een halve dag op de Lar opgevangen en begeleid, waarbij naast voeding, huiswerkbegeleiding, sport- en spel en persoonlijke aandacht ook de christelijke identiteit van het kinderkuis werd uitgedragen. Met voltijds onderwijs kunnen enkel de kinderen van 2-6 jaar een paar jaar worden opgevangen tot ze (voltijds) naar school kunnen. Hierdoor krijgt de opvang meer het karakter van maatschappelijke hulpverlening. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor deze voorschoolse opvang, vinden wij het niet terecht dat dit door Nederlandse sponsoren bekostigd wordt.

We hopen en bidden dat er nog een kerk of christelijke organisatie zich aandient die het terrein en de gebouwen kan overnemen of zelfs activiteiten kan voortzetten met kinderen buiten schooltijden, zoals de vakantiebijbelschool, opvang, sport- en spel met als doel het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

De rest van dit jaar gaan de activiteiten in de Lar, met de 75 kinderen die er nu verblijven, gewoon door. In deze nieuwsbrief schrijven we hierover. We hopen dat u ons nog tot het einde van dit jaar blijft ondersteunen, zodat we de verantwoording die we dit jaar op ons hebben genomen richting de kinderen en de medewerksters die we in dienst hebben, tot een goed einde kunnen brengen.

De rest van dit jaar houden we u op de hoogte zoals u van ons gewend bent, tot en met de nieuwsbrief van december waarin we van u afscheid nemen. Over afscheid gesproken: Nico en Hennie hebben onlangs besloten terug te willen keren naar Nederland. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

We zijn dankbaar voor de trouwe steun en betrokkenheid die we van u ontvingen, gedurende de ruim 40 jaren van ons bestaan. Hierdoor hebben de medewerksters en leiding van de kinderkuis Lar da Infância in São Jose de Rio Pardo in Brazilië generaties kinderen kunnen opvangen en begeleiden. In de komende nieuwsbrieven hopen we hier met elkaar op terug te kunnen kijken.

Ed Veldhuizen van Zanten



Plezier in de Lar !



2. Samen vieren wij

In dit artikel willen we wat vertellen over onze vieringen.

In december vierden we Kerst en hoorden de kinderen van de geboorte van de Here Jezus. Ze kregen ook allemaal een cadeau, dat was heel spannend voor ze. Het is zo mooi om de blijdschap van de kinderen te zien en hoe hun ogen stralen van vreugde. Er was ook nog een "kerstdiner" voor de kinderen, wat ze zich goed lieten smaken.



Vorige week hebben we Pasen gevierd, en de ware betekenis van Pasen aan hen uitgelegd: de opstanding van Jezus.

Iedereen kreeg een chocolade ei en ook een Bijbel, afgestemd op de leeftijd van het kind. In het geval van onze groep werden er bijbels gekocht voor de peuters, aangezien het kleine kinderen zijn t/m 3 jaar.

De kinderen waren dol op het cadeau, we ontvingen verschillende berichten van de ouders, die ons bedankten en zeiden dat dit het beste geschenk was dat ze hadden kunnen krijgen. En dat hun kind vroeg om de verhalen van Jezus te vertellen, die de tia in de Lar ook had verteld. Ook de kleintjes letten op als er een verhaal wordt verteld en onthouden wat ze leren.



Het woord van God zegt het al in Spreuken 22:6 "Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, En het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is".

En godzijdank kunnen we dat hier doen. Het zaadje is gezaaid en ooit zal het ontkiemen en vrucht dragen. We hebben hier veel voorbeelden van en het verheugt ons hart.

De ouders vertellen ons dat de kinderen thuis de liedjes zingen die ze hier leren en de Bijbelverhalen vertellen. En veel ouders gaan op zoek naar God door wat ze van de kinderen horen en bekeren zich, daarvoor geven we Glorie aan God.

Moge God jullie zegenen bestuur van de Lar in Nederland en alle mensen die de Lar ondersteunen, voor het geven van deze kans en voor het doen van dit prachtige werk.

Moge God ons allemaal blijven zegenen, hier in Brazilië, daar in Nederland, de kinderen en de gezinnen van deze kinderen.



Met vriendelijke groet,
Marinalva en Rute.



3. Pasen

Graag vertel ik met veel liefde over het prachtige werk wat ik voor de Heer mag doen.

Vijf jaar geleden kreeg ik in mijn hart het verlangen om kinderen de ware betekenis van Pasen te vertellen. Ik ben geboren en getogen in de kerk, maar pas als volwassene leerde ik de ware betekenis van Pasen kennen want in de kerk waar ik als kind naartoe ging was geen zondagsschool. Op een dag zei ik tegen God, wanneer ik de kans krijg vertel ik alle kinderen over Uw grote liefde Here God en dat heb ik sindsdien gedaan.

In het eerste jaar mocht ik aan meer dan 180 mensen het paasverhaal vertellen. Niet alleen aan de kinderen van de Lar maar ook aan een aantal ouders. Ook aan de kinderen in de Evangelische gemeenten waar mijn man voorganger is mocht ik het echte verhaal over Pasen vertellen. Daarnaast was ik ook welkom in enkele gemeente in de regio. Ter illustratie van het verhaal mocht ik gebruikmaken van de prachtige flanelborden en figuren van de Lar.

De afgelopen 5 jaar hebben meer dan 700 mensen de Paasboodschap gehoord. Ik ben God heel dankbaar maar ook het bestuur van de Lar want zonder hen had ik dit project niet kunnen realiseren. Het zijn geweldige mensen en hebben de flanel figuren altijd met grote zorgvuldigheid voor mij uitgezocht; bedankt (Alie, Hennie, Algemira en Nico), voor jullie steun in dit project.

Vandaag heb ik grote blijdschap in mijn hart omdat ik weet dat alle kinderen die in de Lar zijn geweest, de ware betekenis van Pasen kennen. Het zaad is gezaaid in de harten van de kinderen, het echte Pasen werd gepredikt en ik geloof dat onze Here Jezus nog steeds leeft in de harten van al deze kinderen. Jezus regeert!!!

Shirley

4. Bedankt Nico en Hennie

In de laatste dagen van het vorige jaar informeerden Nico en Hennie ons dat zij het besluit genomen hadden hun werk in de Lar te beëindigen en terug te willen keren naar Nederland. Dat besluit is weloverwogen genomen, waarin zij Gods leiding hebben ervaren. In de afgelopen paar jaar zijn er veel zaken veranderd met betrekking tot hun inbreng in de Lar, door de gewijzigde wetgeving, de *burn-out* van Hennie en de corona epidemie.



Zoals zij zelf schrijven: "Er zal nog heel wat water door de Rio Pardo stromen voordat we kunnen vertrekken, maar we zullen wel binnenkort beginnen met bepaalde voorbereidingen. We vragen jullie gebed hiervoor, dat we van de Here zullen weten hoe onze taken die ons nog resten in de Lar, overgedragen kunnen worden aan andere mensen."

Nico en Hennie Hensen kwamen in 1996 naar Brazilië om de leiding van de Lar te versterken en de communicatie met de achterban in Nederland verder vorm te geven. Al die ruim 26 jaren heeft Hennie ontelbare brieven geschreven over de kinderen, de brieven uit Nederland vertaald en gezorgd dat wij goed op de hoogte waren van het wel en wee van de kinderen en de Lar. Nico heeft veel gedaan m.b.t. het coördineren van het onderhoud van het terrein en gebouwen, houtbewerkings- en computerlessen en een vaderlijke rol gehad, mooi gesymboliseerd door de jaarlijkse intocht van "papai Noel" op de trekker met de kerstcadeautjes.



Hennie en Nico in de Lar



Daarnaast hadden ze allebei nog de kinderclubs met de kinderen van de Lar en om de week op de zaterdagmiddag het samenzijn met de jeugd vanaf 12 jaar. Ook hebben ze diverse kinderen voor een bepaalde periode bij hen thuis opgevangen.



Met Nathan een pleegkinderje

Hennie schreef bij het 50-jarige jubileum van de Lar in 2016: "We willen stilstaan hoe de Heer in al deze jaren steeds heeft voorzien in alles wat er nodig was. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in wijsheid; in geestelijke en praktische problemen mochten we steeds zien hoe de Here zorgt. Ook mochten we zien hoe vele kinderen door hun verblijf in de Lar, zowel in de tijd als weeshuis, als in de tijd van dagopvang, een persoonlijke ontmoeting met de Here Jezus hebben gehad en dat ze bewust een keuze voor Hem hebben gemaakt. Waardoor hun leven voor altijd is veranderd en ze nu gewaardeerde mensen zijn in de samenleving en een verantwoordelijke taak hebben in diverse evangelische gemeenten. Door één kind wat zijn hart aan de Here gaf, kwam soms het hele gezin tot de Heer!"

We willen Nico en Hennie van harte bedanken namens al die generaties kinderen die in de Lar zijn geweest, hun ouders, u als sponsorouders en ons als bestuur. Zij hebben meer dan een kwart eeuw trouwe inzet en zelfopoffering getoond om het Goede Nieuws te brengen aan de kinderen en dit voor te leven. Dit Goede Nieuws dat in veel kindharten tot ontkieming is gekomen en in hun volwassenheid tot bloei is gekomen, waarvan de vrucht zichtbaar zal zijn in de eeuwigheid.

Ed, Gerrit en Ingrid

Nico op de multi-inzetbare trekker, voor het werk, als arrenslee maar ook voor het maken van een gezellig ritje met de kids. LEUK!!



5. Anekdote uit de Lar

Hallo mensen in Nederland, groeten in de Vrede van de Heer.

Ik ga een gesprek met jullie delen dat ik had met de vader van Kaila, die sinds februari in de Lar komt.

Kaila was in het zwembad aan het zwemmen toen haar vader haar op kwam halen. Ze klom uit het zwembad en ging naar de badkamer om zich om te kleden, ik liep met haar mee om haar te helpen. Toen zei haar vader tegen me: "Ik vind het heel mooi wat je de kinderen leert. Kaila zingt thuis mooie liedjes over de Here Jezus en als we gaan eten sluit ze haar ogen en dankt God voor het eten. Ze vertelt ook verhalen over Jezus, zijn leven, dood en opstanding; ik heb nog nooit zo'n les gehad, mooi werk van jullie."

Ik zei: "Ja, ons doel hier is om voor de kinderen te zorgen, zelfs op geestelijke gebied." Ik keek naar zijn ogen, ze stonden vol tranen en hij had kippenvel op zijn armen. Ik kon een beetje vertellen over mijn kindertijd, dat ik toen ook alles over de Here Jezus hoorde.

Kaila was inmiddels omgekleed en zo vertrokken ze met z'n tweeën naar huis.

Ik dankte God voor dit gesprek; ons werk is niet tevergeefs in de Heer Jezus en ik heb zelfs stille-tjes een traantje weggepinkt op kantoor.

Een dikke omhelzing voor jullie allemaal die deel uitmaken van ons werk in Brazilië.

Hartelijk dank,

Algemira.



Kaila Maria

6. Zomeractie 2023

In de afgelopen jaren hebben we verschillende heel succesvolle zomeracties gevoerd, waardoor wij heel veel zaken hebben kunnen realiseren, dankzij uw hulp. Op dit moment hebben wij eigenlijk geen belangrijke projecten in de pijplijn, maar hebben we slechts 1 klein project, nl. nieuwe zwemkleding voor onze kinderen. Omdat dit jaar veel nieuwe, kleinere, kinderen zijn ingestroomd moeten we veel nieuwe zwempakjes aanschaffen. Daar vragen wij deze keer uw aandacht voor.

Graag doen wij daarom weer een beroep op u. Uw bijdrage zien wij gaarne tegemoet op onze bankrekening IBAN NL55 RABO 0394 5446 25 t.n.v. Stichting Kinderhuis Brazilië te Heiloo onder vermelding van: "Zwemkleding". Namens onze kinderen willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage.

Gerrit van der Starre, penningmeester.



Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië

Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter tel : 072-5617380

Ingrid Westdijk, secretaris

tel : 072-5617447 e-mail : ingridwestdijk@hotmail.com

Gerrit van der Starre, penningmeester tel : 072-5331584 e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl

Schrijf nu in voor onze digitale Nieuwsbrief via:
www.lardainfancia.org

Adoptiegelden en giften:

Bankrekening:
IBAN: NL55RABO 0394 5446 25
t.n.v. Stichting Kinderhuis
Lar da Infância Brazilië
Kruijsakker 9
1852 EV Heiloo

Inlichtingen over te adopteren kinderen:

Kinderhuis Lar da Infância Brazilië
Administratie adoptiekinderen
t.a.v. Ingrid Westdijk
Hilleniusstraat 19
1827 NW Alkmaar
Tel: 072-5617447

Correspondentie:

Lar da Infância
Caixa Postal, 157
13720-970
São José do Rio Pardo SP
Brazilië
Tel: 00 55 1936084626