

Nieuwsbrief

Augustus 2023

Lar da Infância



Inhoud

1. Inleiding
* Ed Veldhuijzen van Zanten
2. De vakantie Bijbelclub
* Shirley
3. Afscheid van Cyntia
* Alie Bouwhuis
4. Toekomst van de Lar
* Ed Veldhuijzen van Zanten
5. Dankbaar!
* Gerrit van der Starre

Informatie Stichting Kinderhuis
Lar da Infância

Schrijf nu in voor onze
digitale Nieuwsbrief via:
www.lardainfancia.org

1. Inleiding

De zomer is in Nederland weer voorbijgevlogen. Niet zoals we gewend waren met weken mooi weer achter elkaar, maar wisselvallig, onstuimig weer. Naast de grote variatie aan duur en hevigheid van regenbuien werden we op 5 juli geconfronteerd met de zwaarste zomerstorm in 50 jaar. Ook in andere landen van de wereld was het noodweer; eerder dit jaar ook in Brazilië. Stormen woeden.

Niet echt een zomers thema, maar dit bracht bij mij het bekende verhaal uit Mattheus 8:23 over de storm op het meer van Galilea: *“En toen Hij (Jezus) aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte.”* Een les uit dit Bijbelgedeelte is dat Jezus boven de omstandigheden van de storm staat en we dicht bij Hem veilig zijn in welke situatie ook! Opvallend is dat de tekst voor dit verhaal gaat over het volgen van Jezus. Jezus noemt in vers 22: “Volg Mij”; en dat deden de discipelen toen ze aan boord gingen van het schip. Zeker in deze onzekere tijden mogen we Jezus volgen, door naar Zijn stem te luisteren en dicht bij Hem blijven. Dan zijn we op de plek die God voor ons bedoeld heeft.

Ook voor de Lar zijn het onzekere tijden. Eind van dit jaar stoppen de activiteiten van de Stichting Kinderhuis Brazilië “Lar da Infancia”. Of er op het terrein en in de gebouwen van de Lar nog activiteiten met kinderen kunnen plaatsvinden is nog onzeker. Hierover zijn gesprekken gaande. Meer kunnen we er op dit moment nog niet over zeggen. We bidden voor Gods leiding hierin, dat we Jezus zullen volgen. We houden u op de hoogte.

In de Lar was het geen zomervakantie. Daar is het winter en wordt het schooljaar onderbroken door een paar weken vakantie. Die weken zijn goed benut om weer vakantie Bijbelclub te organiseren en daar de kinderen op Jezus te wijzen. Daar leest u in deze nieuwsbrief meer over.

Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter



2. De vakantie Bijbelclub

De vakantie Bijbelclub was dit jaar heel emotioneel voor ons als medewerkers, omdat het de laatste was. Maar we zijn erin geslaagd om net als andere jaren ons doel te bereiken en het Evangelie aan elk kind te vertellen en via de kinderen de gezinnen te bereiken met wat ze hier ervaren hebben in de Lar.



In het midden Shirley met een groepje kinderen van 6 jaar

Het waren drie dagen van zegeningen, met Bijbelverhalen die op een leuke manier verteld en uitgelegd werden en daardoor gemakkelijk te begrijpen waren voor onze kinderen.

Iedere dag vertelden wij op het sportveld aan alle kinderen een Bijbelverhaal. Direct daarna gingen de kinderen naar hun eigen klaslokaal dat naar leeftijd ingedeeld was en waar elke leidster met grote inzet wat meer uitlegde over de liefde van de Here Jezus.



Iedereen luistert aandachtig naar het verhaal van de dag

Er waren met grote zorg verschillende activiteiten en spelletjes voorbereid met iedere dag een ander thema gebaseerd op het verhaal van die dag, zodat de kinderen het Woord van God nog beter zouden onthouden.

We sloten deze dagen af met grote voldoening, omdat we onze taak met succes hadden volbracht, want het Evangelie was met veel liefde verteld en op verschillende manieren: met verhalen, activiteiten en spelletjes.

We zijn er zeker van dat alle kinderen die meededen, het niet alleen doorverteld hebben in hun families, maar dat ook zichzelf hun leven lang de momenten zullen herinneren die ze hier beleefd hebben.

Shirley

Hieronder foto's van de vakantie Bijbelclub



Div. groepen die met hulp van tieners er weer een feestje van maken !



3. Afscheid van Cyntia

Dat de Lar aan het einde van dit jaar stopt in de huidige vorm was ook voor het personeel van de Lar een grote schok. De tia's/juffen zijn allen christen. Zij vertellen de kinderen graag mooie Bijbelverhalen, leren de kinderen bidden en zingen mooie liedjes met de kinderen. Zij zijn enthousiast voor de Heer en brengen dat over op de kinderen die dit vervolgens weer overbrengen op hun omgeving en familie. Nu zal dit ook voor hún stoppen en zullen zij op zoek gaan naar nieuw werk.

Zo heeft Cyntia zich opgegeven voor invalwerk op een staatschool. Een staatschool is een school van de deelstaat São Paulo en waar de staat São Paulo ook verantwoordelijk voor is (daarnaast zijn er ook gemeentescholen hiervoor is de gemeente verantwoordelijk). Zij kon op deze baan solliciteren omdat zij hiervoor de benodigde diploma's heeft. Cyntia is voor dit werk aangenomen en werkt nu als invalkracht bij twee verschillende staatscholen in de regio.

Verder weten we dat Cyntia liever een vaste baan heeft dus heeft zij samen met nog twee leidsters van de Lar, Cláudia en Shirley, een soort toelatingsexamen gedaan om in aanmerking te komen voor een baan als lerares met een vaste aanstelling bij een staatschool. De uitslag hiervan is nog niet bekend. Wel zal het voor ons moeilijk worden als veel juffen voor het einde van het jaar vertrekken dus wij hopen dat zij per 1 januari 2024 pas in dienst zullen treden als zij bij de staatschool aangenomen worden. Wij hebben nu al één invalkracht die we regelmatig inzetten, zo kunnen we toch goed voor de kinderen blijven zorgen.

Wel hebben van Cyntia afscheid genomen want zij heeft genoeg invalwerk op de staatschool om te switchen van baan.



Afscheidsfeestje voor Cyntia op de Lar

Samen met de kinderen en andere tia's hebben we een leuk afscheidsfeestje georganiseerd voor Cyntia en hebben haar vrolijk uitgezwaaid.

We bedanken Cyntia voor haar inzet en de liefde voor de kinderen en wensen haar alle goeds in haar nieuwe baan.

Hartelijke groet, Alie Bouwhuis

Hieronder een aantal foto's van tia Cyntia



Cyntia is een hele leuke juf voor de kinderen!

Hiernaast is zij aan het schminken op één van de feestjes in de Lar

Cyntia vertelt het Bijbelverhaal van de dag bij de vakantie Bijbelclub

Cyntia is een leuke collega



4. Toekomst van de Lar

Zoals in de inleiding is genoemd, zijn er gesprekken gaande over eventuele overname van activiteiten, terrein en gebouwen van de Lar.

De Presbyteriaanse kerk in Sao Jose de Rio Pardo heeft eerder dit jaar aangegeven interesse te hebben. Er zijn nu een aantal gesprekken geweest en onlangs heeft de Presbyteriaanse kerk de intentie uitgesproken om zowel de activiteiten als terrein en gebouwen over te nemen. Op dit moment onderzoeken zij hoe ze dat handen en voeten kunnen geven met betrekking tot de organisatie, bemensing en financiering om zo het werk met kinderen voort te kunnen zetten. We zijn blij en dankbaar voor deze mogelijkheid. Natuurlijk is nog veel onzeker en moet er nog veel onderzocht en geregeld worden, maar het is een hoopvol begin. We bidden voor Gods leiding hierin.

Het is bijzonder dat deze kerk deze interesse toont, want toen Klaas van der Ra met het kinderkuis Lar da Infancia begon, werd dit door Presbyteriaanse kerk aan de Lar geschonken. Daarmee zou dus de cirkel weer rond zijn.

Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter



5. Dankbaar!

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij een klein project genoemd, nl. de aanschaf van zwemkleding voor onze kleintjes. Wij kregen daar heel fijne reacties op en konden de zwemkleding aanschaffen. Wij zijn onze gevers daar heel dankbaar voor. Ook zijn wij heel blij met onze sponsors die vaak al decennia ons kinderkuis ondersteunen en daar nog mee doorgaan tot het einde van het jaar. Ons kinderkuis kon in alle jaren van haar bestaan steeds terugvallen op een heel trouwe achterban. Wij zijn hen en de Heere hier heel dankbaar voor!

Gerrit van der Starre, penningmeester



Hierboven de nieuwe zwemkleding. Nu niet bedrukt met onze naam en logo zodat we de kinderen het badpakje of de zwembroek mee kunnen geven aan het eind van dit jaar.



Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië

Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter tel : 072-5617380

Ingrid Westdijk, secretaris

tel : 072-5617447 e-mail : ingridboellaard@hotmail.com

Gerrit van der Starre, penningmeester e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl

Adoptiegelden en giften:

Bankrekening:
IBAN: NL55RABO 0394 5446 25
t.n.v. Stichting Kinderhuis
Lar da Infância Brazilië
Vredenburglaan 27,
1906 WN Limmen

Inlichtingen over te adopteren kinderen:

Kinderhuis Lar da Infância Brazilië
Administratie adoptiekinderen
t.a.v. Ingrid Westdijk
Hilleniusstraat 19
1827 NW Alkmaar
Tel: 072-5617447

Correspondentie

Lar da Infância
Caixa Postal, 157
13720-970
São José do Rio Pardo SP
Brazilië
Tel: 00 55 1936084626

Schrijf nu in voor onze digitale Nieuwsbrief via:
www.lardainfancia.org